

Toespraak Vredesmanifestatie 30 november

Beste mensen,

Welkom allemaal. Goed dat jullie er zijn en jullie stem laten horen voor vrede. De stem van vrede is heel hard nodig als je via de media ziet wat voor afgrijselijke toestanden er zijn in Oekraïne, Sudan, Jemen, Gaza en meer. Vorige week was het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Momenteel zitten wereldwijd 468 miljoen kinderen in een oorlogssituatie*. Een verbijsterend en beschamend aantal! Wat een psychisch en fysiek leed. Leed wat nog generaties doorgegeven gaat worden.

We zijn als mensheid heel goed in het bedenken van technologie om spullen te maken. We vinden spullen ook heel fijn om te hebben. En dat is prima, maar iedereen zal beamen dat het hebben van vrede belangrijker is. Toch gaat er veel meer geld, tijd, energie naar technologie dan naar het leren luisteren naar elkaar, dan naar het leren geweldloos met conflicten om te gaan, dan naar het leren verzoenen.

In de maatschappelijke discussie gaat het vooral om het al dan niet leveren en inzetten van wapens. Hoe begrijpelijk ook, oorlog voeren is geen oplossing. Geweld is geen oplossing. Martin Luther King zei het al: duisternis bestrijd je niet met duisternis, maar met licht. Wij van Groningers voor Vrede willen werken aan dat licht! Wij willen de lichtpuntjes van hoop, van kansen op verbetering, aanblazen. Wij willen de kennis over geweldloze conflictbeëindiging versterken en verspreiden. Wij willen dat de Nederlandse regering het Internationaal Vredesrecht gaat naleven. Wij willen helpen mensen vaardiger te maken om in vrede en geweldloos met elkaar te leven. Wij willen geen tegenbeweging zijn waarbij mensen hun energie stoppen in elkaar bestrijden, maar wij willen een vóórbeweging zijn. Een beweging die werkt aan vooruitgang, aan kansen, aan het versterken van mensenrechten, aan respect en nieuwsgierigheid naar mensen met een andere cultuur, mensen met een andere sociaal-economische achtergrond, een andere religie een andere politieke overtuiging. Wij willen werken aan verbinding. Groningers voor Vrede organiseert daarvoor activiteiten en deelt vredesinformatie via de website. Het werken aan vrede kunnen en willen wij niet alleen doen. Daar hebben we iedereen, echt iedereen voor nodig! Wat jij doet in je sociale netwerk, op je werk, in het café, op straat doet er toe. Wij willen verbinding! Wij willen dat iedereen er mag zijn! Wij willen samenkomen in verschil!

Dank u wel.

*. <https://www.warchild.nl/nieuws/aantal-kinderen-in-oorlog-verdubbeld/>

Bij de eindtoespraak werd de tekst **“Wie dan wel?”** van **Paul van Vliet** voorgedragen:

Als wij niet meer geloven dat het kan

Wie dan wel?

Als wij niet meer vertrouwen op houden van

Wie dan wel?

Als wij niet meer proberen

Om van fouten wat te leren

Als wij 't getij niet keren

Wie dan wel?

Als wij niet meer zeggen hoe het moet

Wie dan wel?

Als wij niet meer weten wat er toe doet

Wie dan wel?

Als wij er niet in slagen

De ideeën aan te dragen

Voor een kans op betere dagen

Wie dan wel?

Als wij niet meer geloven dat het kan

Wie dan wel?

Als wij er niet mee komen, met een plan

Wie dan wel?

Als wij er niet voor zorgen

Dat de toekomst is geborgen

Voor de kinderen van morgen

Wie dan wel?

Als wij onszelf niet dwingen

Een gat in de lucht te zingen

Waar zij in kunnen springen

Wie dan wel?